



Wie zweerde en in zijn zwering het volgende zegt: "Bij al-Lat en al-Oezzah," die moet zeggen: "Er is geen god dan Allah." En wie tot zijn metgezel zei: "Kom, laten we dobbelen," die moet aalmoes geven

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: De profeet (vrede zij met hem) zei: Wie zweerde en in zijn zwering het volgende zegt: "Bij al-Lat en al-Oezzah," die moet zeggen: "Er is geen god dan Allah." En wie tot zijn metgezel zei: "Kom, laten we dobbelen," die moet aalmoes geven.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vzmh) waarschuwt tegen zweren bij iets anders dan Allah. Wie bij iets anders dan Allah zweert, zoals bijvoorbeeld al-Lat en al-Oezzah (twee afgoden die in de pre-islamitische tijd werden aanbeden), dient te zeggen: "La ilaha illallah" (Er is geen god dan Allah), om zich te distantiëren van polytheïsme en als boetedoening voor zijn zonde. Vervolgens leerde de profeet (vrede zij met hem) ons dat wie tot zijn metgezel zegt: "Kom, laten we dobbelen" (hetgeen inhoudt dat twee of meer personen om geld wedden, waarbij de winnaar alles wint en de verliezer alles verliest, en waarbij niemand van hen gegarandeerd wint of verliest), het aanbevolen is om aalmoezen te geven ter boetedoening voor deze uitnodiging.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/6379>

