



Voorwaar, er zal zeker een Hadīth van mij overgebracht worden aan een man, terwijl hij op zijn rustbank ligt, en hij zegt: 'Tussen ons en jou is Allah's Boek

Al-Miqdām ibn Ma'dikarib (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De Boodschapper van Allah (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) zei: "Voorwaar, er zal zeker een Hadīth van mij overgebracht worden aan een man, terwijl hij op zijn rustbank ligt, en hij zegt: 'Tussen ons en jou is Allah's Boek. Dus wat wij erin vinden dat geoorloofd is, beschouwen wij als geoorloofd, en wat wij erin vinden dat ongeoorloofd is, beschouwen wij als ongeoorloofd.' Voorwaar, wat de Boodschapper van Allah onwettig maakte, is hetzelfde als wat Allah onwettig maakte."

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed, At-Tirmidi en Ibn Maja]

De Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) informeert dat er binnenkort een tijd zal komen waarin een soort mensen zullen zitten, met een van hen liggend op zijn bank, en wanneer een Hadīth van de Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) hem bereikt, zal hij zeggen: Wat de zaken beslist tussen jullie en ons is de edele Koran. Die is voor ons voldoende. Wat wij daarin wettig vinden, daar handelen wij naar, en wat wij daarin onwettig vinden, dat vermijden wij. De Profeet (vrede zij met hem) heeft verduidelijkt dat alles wat hij verboden heeft gesteld of waar hij tegen heeft gewaarschuwd in zijn Sunnah (handelingen en goedkeuringen en uitspraken van de profeet) dezelfde status heeft als wat Allah in Zijn boek (de Koran) heeft verboden. Dit komt doordat de Profeet (vrede zij met hem) als boodschapper van zijn Heer handelt en de geboden en verboden van Allah doorgeeft.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65005>

