



Satan komt tot een van jullie en zegt: 'Wie heeft dit en dat geschapen en wie heeft dat en dat geschapen', totdat hij zegt: 'Wie heeft jullie Heer geschapen?' Als iemand dit ervaart, moet hij toevlucht zoeken bij Allah en zich daarvan onthouden

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De Boodschapper van Allah (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) zei: "Satan komt tot een van jullie en zegt: 'Wie heeft dit en dat geschapen en wie heeft dat en dat geschapen', totdat hij zegt: 'Wie heeft jullie Heer geschapen?' Als iemand dit ervaart, moet hij toevlucht zoeken bij Allah en zich daarvan onthouden."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Boodschapper van Allah (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) informeert over de effectieve remedie voor de vragen die de Satan de gelovige influistert. Satan zegt: Wie schiep dit en dat, en wie schiep dat en dat? Wie schiep de hemelen? Wie schiep de aarde? Gebaseerd op zijn geloof, natuurlijke aanleg en verstand, antwoordt de gelovige: Allah. Maar Satan stopt niet bij deze grens van influisteringen, hij gaat verder totdat hij vraagt: Wie heeft jouw Heer geschapen? Daarop moet de gelovige deze influisteringen afweren door drie dingen: Geloof in Allah. Toevlucht zoeken bij Allah tegen Satan. Stoppen om door te gaan met zulke fluisteringen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65013>

