



## **Er zijn zes soorten handelingen en er zijn vier soorten mensen: twee geboden, één met een gelijke beloning, één goede daad met tien keer zoveel beloning en één goede daad met zeven honderdvoudige beloning**

Khuraym ibn Fātik (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De Boodschapper van Allah (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) zei: "Er zijn zes soorten handelingen en er zijn vier soorten mensen: twee geboden, één met een gelijke beloning, één goede daad met tien keer zoveel beloning en één goede daad met zeven honderdvoudige beloning. Wat betreft de twee geboden, wie sterft terwijl hij niets met Allah vereenzelvigd zal het Paradijs binnengaan, en wie sterft terwijl hij iets met Allah vereenzelvigd zal het Hellevuur binnengaan. Wat betreft het ene en zijn gelijke: als iemand van plan is een goede daad te verrichten totdat het in zijn hart gevoeld wordt en bij Allah bekend is, zal het voor hem als een goede daad worden opgetekend; en als iemand een slechte daad verricht, zal het tegen hem als een slechte daad worden opgetekend; wie een goede daad verricht zal tien keer zoveel beloning krijgen; en wie uitgeeft op de Weg van Allah zal een goede daad hebben die zevenhonderd keer vermenigvuldigd wordt. Wat de mensen betreft: sommigen verkeren in rijkdom in het wereldse leven, terwijl zij in het Hiernamaals in nood zullen verkeren; sommigen verkeren in nood in het wereldse leven, terwijl zij in het Hiernamaals in rijkdom zullen verkeren; sommigen verkeren in nood in het wereldse leven en in het Hiernamaals; en sommigen verkeren in rijkdom in het wereldse leven en in het Hiernamaals."

[Goed] [Overgeleverd door Ahmed]

De Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen met hem zijn) vertelt dat er zes soorten daden en vier soorten mensen zijn. De zes soorten daden zijn: Ten eerste: Wie sterft terwijl hij niets met Allah associeert, voor hem is het Paradijs gegarandeerd. Ten tweede: Wie sterft terwijl hij iets met Allah vereenzelvigd, voor hem is het Hellevuur gegarandeerd, voor altijd. Dit zijn de twee vereisten. Ten derde: de voorgenomen goede daad. Als een persoon oprecht van plan is om een goede daad te verrichten totdat hij het in zijn hart voelt en het bekend wordt bij Allah, en dan gebeurt er iets waardoor hij deze goede daad niet kan verrichten, dan zal het voor hem als een volledige goede daad worden geregistreerd. Ten vierde: de begane zonde. Wie een zonde begaat, wordt als één zonde ten laste gelegd. Deze twee zijn de ene en zijn gelijke beloning, zonder vermenigvuldiging. Ten vijfde: Een goede daad die tien keer in beloning wordt vermenigvuldigd. Wie van plan is een goede daad te verrichten en deze

ook verricht, voor hem zal deze worden opgetekend als tien goede daden. Zesde: Een goede daad zevenhonderd maal vermenigvuldigd. Dit is de goede daad van het uitgeven op de Weg van Allah, die voor de uitvoerder is opgetekend als zevenhonderd goede daden. Dit is te danken aan Allah's genade en overvloed voor Zijn dienaren. De vier soorten mensen zijn: Ten eerste: Iemand die in deze wereld overvloedig levensonderhoud heeft en daarin gelukzaligheid vindt en wat hij maar wil, toch zal hij in het Hiernamaals in nood verkeren en zijn bestemming zal het Hellevuur zijn. Dat is de rijke ongelovige. Ten tweede: Iemand die in deze wereld weinig levensonderhoud heeft, maar in het Hiernamaals weelderig zal zijn en zijn bestemming het Paradijs zal zijn. Dat is de arme gelovige. Ten derde: hij die in deze wereld en in het Hiernamaals in moeilijkheden verkeert. Dat is de arme ongelovige. Ten vierde: iemand die geniet van rijkdom in deze wereld en in het Hiernamaals. Dat is de rijke gelovige.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65014>

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

