



De huichelaar is als een schaap dat heen en weer gaat tussen twee kudden: de ene keer naar de ene en de andere keer naar de andere

Ibn 'Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) zei: "De huichelaar is als een schaap dat heen en weer gaat tussen twee kudden: de ene keer naar de ene en de andere keer naar de andere."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen met hem zijn) toonde de toestand van de hypocriet aan en vergeleek hem met een aarzelende schaap die niet weet welke van de twee kuddes schapen hij moet volgen (dat komt omdat zij twee gezichten hebben, een gezicht met de islam en een andere met de vijanden van de islam). Het gaat de ene keer naar de ene kudde en de andere keer naar de andere kudde. Huichelaars zijn verward tussen geloof en ongeloof. Zij zijn niet met de gelovigen, innerlijk en uiterlijk, noch zijn zij met de ongelovigen, innerlijk en uiterlijk. Zij zijn veeleer uiterlijk bij de gelovigen en innerlijk in twijfel en aarzeling. Soms neigen zij naar de gelovigen en soms naar de ongelovigen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65019>

