



En bij Hem in Wiens hand mijn ziel is, zal de zoon van Mariam binnenkort onder jullie neerdalen als een rechtvaardige rechter, hij zal het kruis breken, het varken doden, de djizyah (belasting) afschaffen en rijkdom zal overvloedig worden, zodat niemand het zal willen accepteren

Van Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: En bij Hem in Wiens hand mijn ziel is, zal de zoon van Mariam binnenkort onder jullie neerdalen als een rechtvaardige rechter, hij zal het kruis breken, het varken doden, de djizyah (belasting) afschaffen en rijkdom zal overvloedig worden, zodat niemand het zal willen accepteren.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) legt een eed af bij de naderende komst van Issa, de zoon van Mariam (vrede zij met hem), om als rechter onder de mensen op te treden volgens de rechtvaardigheid van de Sharia van Mohammed. En hij zal het kruis breken, dat de christenen vereren. En Jezus (vrede zij met hem) zal het varken doden. En hij (Jezus, vrede zij met hem) zal de djizyah afschaffen en allen aansporen om zich tot de islam te bekeren. En het geld zal overvloedig stromen, zonder dat iemand het nodig heeft; dit zal gebeuren vanwege de overvloed ervan, het feit dat iedereen zelfvoorzienend zal zijn, en de komst van zegeningen en voortdurende welvaart.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65025>

