



## Allah zal de aarde grijpen en de hemelen oprollen met Zijn rechterhand, en dan zal Hij zeggen: 'Ik ben de Koning. Waar zijn de koningen van de aarde?'

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem ) rapporteerde dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Allah zal de aarde grijpen en de hemelen oprollen met Zijn rechterhand, en dan zal Hij zeggen: 'Ik ben de Koning. Waar zijn de koningen van de aarde?'

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) heeft overgeleverd dat Allah de Verhevene op de Dag des Oordeels de aarde zal grijpen en samenvouwen, de hemel zal oprollen met Zijn rechterhand, lagen ervan boven elkaar zal leggen en ze zal wegnemen, en vervolgens zal Hij zeggen: 'Ik ben de Koning. Waar zijn de koningen van de aarde?'

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65028>

