



Bij Degene in Wiens Hand de ziel van Mohammed is, haar vaten zullen groter zijn dan de sterren aan de hemel en haar planeten

Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: Ik zei: "O Boodschapper van Allah, hoe zit het met de vaten van de rivier?" Hij zei: "Bij Degene in Wiens Hand de ziel van Mohammed is, haar vaten zullen groter zijn dan de sterren aan de hemel en haar planeten die schijnen in een donkere wolkenloze nacht. Dit zijn de vaten van het Paradijs. Wie daaruit drinkt zal nooit dorst hebben. Daarin zullen twee uitgangen van het Paradijs stromen en wie daaruit drinkt zal geen dorst voelen. Haar breedte is als haar lengte, zo breed als de afstand tussen Ammān en Aylah. En haar water is witter dan melk en zoeter dan honing."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezworen dat de bekertjes van zijn kawthar op de Dag des Oordeels meer zullen zijn dan het aantal sterren en planeten in de hemel. Dit verschijnt op een donkere, maanloze nacht, want sterren zijn niet duidelijk te zien op nachten met maanlicht, omdat ze vervagen door het licht van de maan, en op onbewolkte nachten, want wolken belemmeren de zichtbaarheid van de sterren. En wie uit de vaten van het Paradijs drinkt, zal nooit meer dorst krijgen en dit zal de laatste keer zijn dat hij dorst ervaart. En twee spuiten uit het Paradijs zullen in zijn Stortplaats stromen, waarvan de breedte gelijk is aan zijn lengte. De waterput is gelijkzijdig. Hij is zo breed als de afstand tussen Ammān, een stad in de Balqa', in de Levant, en Aylah, een bekende stad aan de rand van de Levant. Het water van de rivier is witter dan melk en zoeter dan honing.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65032>

