



De Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen met hem zijn) wist niet waar de Soera's gescheiden moesten worden totdat "in de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle" aan hem werd geopenbaard

Ibn 'Abbās (moge Allah tevreden met hen zijn) rapporteerde: De Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen met hem zijn) wist niet waar de Soera's gescheiden moesten worden totdat "in de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle" aan hem werd geopenbaard.

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed]

Ibn 'Abbās (moge Allah tevreden met hem zijn) wijst erop dat de soera's van de Koran aan de Profeet (moge Allah vrede en zegeningen met hem zijn) werden geopenbaard terwijl hij niet wist waar ze moesten eindigen en gescheiden worden, totdat "in de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle" aan hem werd geopenbaard; daardoor wist hij dat de vorige soera ten einde kwam en dit het begin van een nieuwe soera was.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65051>

