



De profeet (vrede zij met hem) placht zich te wassen voor elk gebed

Amr ibn Aamir heeft overgeleverd van Anas ibn Malik, die zei: De profeet (vrede zij met hem) placht zich te wassen voor elk gebed. Ik vroeg: "Hoe verrichtte u dit?" Hij antwoordde: "We wassen onze handen en gezichten en voeten, en we maakten het hoofd nat, en dit volstond voor ons, tenzij we onrein waren."

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

De profeet (vrede zij met hem) placht zich voor elk verplicht gebed te wassen, zelfs als zijn wassing niet verbroken was. Dit deed hij om beloning en deugd te verkrijgen. Het is toegestaan om meerdere verplichte gebeden te verrichten met één enkele klein wassing, zolang iemand zijn staat van rituele reinheid behoudt.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65080>

