



De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verrichtte de rituele wassing zorgvuldig, stap voor stap

Van Ibn Abbas (moge Allah tevreden zijn met hen) zei: De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verrichtte de rituele wassing zorgvuldig, stap voor stap.

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) waste bij sommige gelegenheden, wanneer hij de woedoe verrichtte, elk deel van de ledematen die bij de woedoe gewassen moeten worden slechts één keer. Hij waste het gezicht - waaronder ook het spoelen van de mond en het snuiven van water - en de handen en voeten één keer. Dit is de verplichte hoeveelheid (zolang je zeker weet dat het water heel je ledematen nat maakt).

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65081>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

