



## Ik ging naar de profeet (vrede zij met hem) met de intentie om mij tot de Islam te bekeren, en hij gebod mij mijzelf te wassen met water en sidr (een soort lotus)

Qais bin 'Asim (moge Allah tevreden zijn met hem ) zei: Ik ging naar de profeet (vrede zij met hem) met de intentie om mij tot de Islam te bekeren, en hij gebod mij mijzelf te wassen met water en sidr (een soort lotus).

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed, At-Tirmidi en An-Nasa'i]

Qays ibn 'Asim kwam naar de profeet (vrede zij met hem) met de wens om zich tot de Islam te bekeren. De profeet (vrede zij met hem) gebod hem zich te wassen met water en de bladeren van de sidr-boom, vanwege het gebruik ervan bij reiniging en de aangename geur die het heeft.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65085>

