



Wanneer jullie de moedzin horen, zeg dan hetzelfde als wat hij zegt. En doe vervolgens een smeekbede voor mij

Overgeleverd door Abdoellah ibn Amr ibn al-'As (moge Allah tevreden zijn met hem) dat hij de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), hoorde zeggen: Wanneer jullie de moedzin horen, zeg dan hetzelfde als wat hij zegt. En doe vervolgens een smeekbede voor mij, want wie één gebed voor mij uitspreekt, daarvoor zal Allah tien gebeden uitspreken. Vraag daarna Allah voor mij de 'wassilah' (speciale positie in het Paradijs), want het is een plaats in het Paradijs die alleen geschikt is voor een dienaar van Allah's dienaren, en ik hoop dat ik degene ben. Dus wie de 'wassilah' voor mij vraagt, voor hem zal de voorspraak worden toegestaan.

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

Wanneer jullie de moedzin horen, zeg dan hetzelfde als wat hij zegt. Bid vervolgens voor mij*, want wie één gebed voor mij uitspreekt, daarvoor zal Allah tien gebeden uitspreken. Vraag daarna Allah voor mij de 'wassilah' (speciale positie in het Paradijs), want het is een plaats in het Paradijs die alleen geschikt is voor een dienaar van Allah's dienaren, en ik hoop dat ik degene ben. Dus wie de 'wassilah' voor mij vraagt, voor hem zal de voorspraak worden toegestaan. Vervolgens gaf hij opdracht om Allah te vragen om de 'wassilah' voor hem, (vrede zij met hem), die een positie in het Paradijs is, en wel de hoogste daarvan. Die positie is niet geschikt en niet mogelijk behalve voor één enkele dienaar uit alle dienaren van Allah de Verhevene, en ik hoop dat ik degene ben. Hij (vrede zij met hem) zei dit uit nederigheid; want als die verheven positie slechts voor één persoon bestemd is, dan kan die ene persoon niemand anders zijn dan hij (vrede zij met hem) want hij is de beste van de schepping. Vervolgens maakte de profeet (vrede zij met hem) duidelijk dat degene die voor hem bidt om de 'wassilah', zijn voorspraak zal verkrijgen, (vrede zij met hem).

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65087>

