



Wanneer één onder jullie de moskee binnengaat, laat hem dan twee rak'at bidden voordat hij gaat zitten

Overgeleverd door Aboe Qatada Assalami (moge Allah tevreden zijn over hem) dat de profeet (vrede zij met hem) zei: Wanneer één onder jullie de moskee binnengaat, laat hem dan twee rak'at bidden voordat hij gaat zitten.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem), moedigde degenen die de moskee betraden en er op welk moment dan ook binnenkwamen aan om twee rak'at te bidden voordat ze gingen zitten. Deze twee rak'at worden beschouwd als de begroetingsrak'at van de moskee.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65091>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

