



Voorwaar, tussen een persoon en ongeloof en afgoderij staat het verwaarlozen van het gebed (sommige geleerden zeggen dat dat al gebeurt wanneer men één gebed expres niet op tijd doet)

Van Djabir (moge Allah tevreden zijn met hem) is overgeleverd dat hij zei: Ik hoorde de profeet (vrede zij met hem) zeggen: "Voorwaar, tussen een persoon en ongeloof en afgoderij staat het verwaarlozen van het gebed (sommige geleerden zeggen dat dat al gebeurt wanneer men één gebed expres niet op tijd doet)".

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) heeft ernstig gewaarschuwd voor het verwaarlozen van het verplichte gebed. Hij heeft verkondigd dat tussen een persoon en het vervallen in afgoderij en ongeloof het verzuimen van het gebed ligt. Het gebed is de tweede pijler van de pilaren van de Islam, en het heeft een immense betekenis binnen de Islam. Degene die het niet verricht en daarmee bewust de verplichting ervan ontkent, wordt volgens de consensus van de moslims beschouwd als een ongelovige. Zelfs volledig nalaten van het gebed vanwege gemakzucht en luiheid wordt beschouwd als ongeloof. Dit is overgebracht door de consensus van de metgezellen. Zelfs als iemand het gebed soms verricht en soms verwaarloost, loopt hij het risico om onder deze ernstige waarschuwing te vallen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65093>

