



Voorwaar, het verbond dat tussen ons en hen is, is het gebed. Degene die het verlaat, heeft waarlijk het geloof verzaakt

Van Boeraydah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd dat de profeet (vrede zij met hem) zei: "Voorwaar, het verbond dat tussen ons en hen is, is het gebed. Degene die het verlaat, heeft waarlijk het geloof verzaakt."

[Authentiek] [Overgeleverd door At-Tirmidi, An-Nasa'i in al-Kubra, Ibn Maja en Ahmed]

De profeet (vrede zij met hem) heeft duidelijk gemaakt dat het verbond en de overeenkomst tussen de moslims en anderen, inclusief de ongelovigen en de huichelaars, het gebed is. Dus wie het verwaarloost, heeft inderdaad ongelof begaan.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65094>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

