



De profeet (vrede zij met hem) zei: "De ergste dief is degene die van zijn gebed steelt." Ze vroegen: "Hoe kan iemand zijn gebed stelen?" Hij antwoordde: "Hij voltooit zijn buiging (roekoe) en zijn knieling (soedjoed) niet

Van Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn over hem) zei: "De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: De profeet (vrede zij met hem) zei: "De ergste dief is degene die van zijn gebed steelt." Ze vroegen: "Hoe kan iemand zijn gebed stelen?" Hij antwoordde: "Hij voltooit zijn buiging (roekoe) en zijn knieling (soedjoed) niet."

[Authentiek] [Overgeleverd door ibn Maja]

De profeet (vrede zij met hem) heeft verklaard dat degene die het meest verachtelijk is in diefstal, degene is die steelt van zijn eigen gebed. Dit komt doordat het nemen van andermans bezit soms ten goede kan komen aan wereldse zaken, in tegenstelling tot de dief die zijn eigen recht op beloning en lof steelt. Ze vroegen: "O Boodschapper van Allah, hoe kan iemand stelen van zijn eigen gebed?" Hij antwoordde: "Hij voltooit niet volledig zijn buiging (roekoe) en zijn knieling (soedjoed); dit gebeurt door haastigheid tijdens het buigen en het neerknielen, waardoor hij ze niet op de meest volmaakte manier uitvoert.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65100>

