



## Wanneer de boodschapper van Allah, moge Allah's zegeningen en vrede op hem zijn, zich optilde vanuit de buiging (na het knielen in gebed), placht hij te zeggen: "Sami'a Allahoe liman hamidah

Van Ibn Abi Awfa (moge Allah tevreden zijn over hem ) zei: Wanneer de boodschapper van Allah, moge Allah's zegeningen en vrede op hem zijn, zich optilde vanuit de buiging (na het knielen in gebed), placht hij te zeggen: "Sami'a Allahoe liman hamidah" (Allah luistert naar degene die Hem prijst). O Allah, onze Heer, aan U behoort alle lof, vulling van de hemelen en vulling van de aarde, en vulling van alles wat U wilt na dit."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

Wanneer de profeet (vrede zij met hem) zich verhief vanuit de buiging in het gebed, placht hij te zeggen: "Sami'a Allahoe liman hamidah" (Allah luistert naar degene die Hem prijst), wat betekent dat degene die Allah verheerlijkt, zal Allah's verhoring en gunst ontvangen, en zal worden beloond voor zijn lofprijzing. Vervolgens prees hij Allah door te zeggen: "O Allah, onze Heer, aan U behoort alle lof, vulling van de hemelen en vulling van de aarde, en vulling van alles wat U wilt na dit", met lof die de hemelen, de aarde en alles daartussen vervult, en alles wat Allah wil vullen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65101>

