



De profeet (vrede zij met hem) placht tussen de twee knielingen (soedjoed) te zeggen: "Rabbighfir li, Rabbighfir li" (Mijn Heer, vergeef mij. Mijn Heer, vergeef mij)

Van Hoedaifah (moge Allah tevreden zijn met hem): De profeet (vrede zij met hem) placht tussen de twee knielingen (soedjoed) te zeggen: "Rabbighfir li, Rabbighfir li" (Mijn Heer, vergeef mij. Mijn Heer, vergeef mij).

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed, An-Nasa'i in al-Kubra, Ibn Maja en Ahmed]

De profeet (vrede zij met hem) placht te zeggen terwijl hij tussen de twee knielingen zat: "Rabbighfir li, Rabbighfir li" (Mijn Heer, vergeef mij, mijn Heer, vergeef mij) en hij herhaalde dit. De betekenis van "Rabbighfir li": Het is het verzoek van de dienaar aan zijn Heer om zijn zonden uit te wissen en zijn gebreken te bedekken.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65104>

