



Hij heeft de smaak van het geloof geproefd, degene die tevreden is met Allah als Heer, met de Islam als religie, en met Mohammed als boodschapper.'

Van Abbas ibn Abd al-Moettalib (moge Allah tevreden zijn met hem) die zei dat hij de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hoorde zeggen: "Hij heeft de smaak van het geloof geproefd, degene die tevreden is met Allah als Heer, met de Islam als religie, en met Mohammed als boodschapper."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) informeert dat de oprechte gelovige in zijn gerustgestelde geloof, dat zijn hart voldoening schenkt, zal ervaren en voelen in zijn hart van openheid, expansie, vreugde, zoetheid en genot van nabijheid tot Allah de Verhevene, indien hij tevreden is met drie zaken: Eerst: Tevredenheid met Allah als Heer, dat zijn hart zich opent voor wat Allah hem toewijst door Zijn soevereiniteit over verdeling van voorzieningen en omstandigheden, zonder enig bezwaar in zijn hart over welke omstandigheid dan ook, en hij zoekt geen Heer behalve Allah de Verhevene. Ten tweede: Tevredenheid met Islam als religie, dat zijn hart zich opent voor wat Islam inhoudt aan verplichtingen en plichten, en hij gaat niet op zoek naar een andere weg dan die van Islam. Ten derde: Tevredenheid met Mohammed (vrede zij met hem) als boodschapper, dat zijn hart zich opent en verheugt in alles wat hij heeft gebracht, zonder aarzeling of twijfel, en hij volgt niets behalve zijn leiding (vrede zij met hem).

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65116>

