



De eerste groep die het Paradijs binnengaat, zal stralen als de volle maan op de helderste nacht. Degenen die hen volgen, zullen eruitzien als de felste sterren aan de hemel

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "De eerste groep die het Paradijs binnengaat, zal stralen als de volle maan op de helderste nacht. Degenen die hen volgen, zullen eruitzien als de felste sterren aan de hemel. Zij zullen geen behoefte hebben om te urineren, ontlasten, spugen of snuiten. Hun kammen zijn van goud, en hun zweet ruikt naar musk. Hun wierookvaten zijn gemaakt van aloëhout en hun echtgenotes zijn prachtige maagden. Ze zijn geschapen in de gedaante van één man, met het aangezicht van hun vader Adam, en zijn zestig ellen lang in de lucht".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) vertelde dat de eerste groep gelovigen die het Paradijs binnengaat, gezichten zal hebben die stralen als de volle maan, terwijl degenen die hen volgen eruitzien als de felste sterren aan de hemel. Zij zullen volmaakt zijn, zonder enige behoefte om te urineren, ontlasten, spugen of snuiten. Hun kammen zijn vervaardigd van goud en hun zweet heeft de heerlijke geur van musk. Hun wierookvaten verspreiden de meest aangename aroma's en hun echtgenotes zijn de mooiste maagden. Ze zijn geschapen in de gedaante van één man, naar het beeld van hun vader Adam en zijn zestig ellen hoog.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65183>

