



Wie zegt: 'Ik ben tevreden met Allah als mijn Heer, met de Islam als mijn religie en met Mohammed als mijn Profeet,' voor hem is het Paradijs gegarandeerd

Aboe Sa'īd al-Khudri (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Wie zegt: 'Ik ben tevreden met Allah als mijn Heer, met de Islam als mijn religie en met Mohammed als mijn Profeet,' voor hem is het Paradijs gegarandeerd."

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft verteld dat wie zegt: (Ik ben tevreden met Allah als mijn Heer) als God, als Mijn Begeleider, als Mijn Eigenaar, als Mijn Meester en als Mijn Verzorger (en met de Islam) in al zijn bepalingen, zowel de geboden als de verboden, (als mijn religie), als mijn geloof en mijn richtlijn in zowel overtuiging als gehoorzaamheid, (en met Mohammed als mijn Profeet) en Boodschapper, in alles wat hij is gestuurd en ons heeft overgebracht, voor diegene is het paradijs verzekerd.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/65906>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

