



Wie van een berg valt en zichzelf daarmee om het leven brengt, zal in de vlammen van de hel vallen en daar voor eeuwig blijven

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: "Wie van een berg valt en zichzelf daarmee om het leven brengt, zal in de vlammen van de hel vallen en daar voor eeuwig blijven. En wie een vergif drinkt om zichzelf te doden, zal het vergif in zijn hand houden en zich daarmee in de vlammen van de hel bezwijken, waar hij voor eeuwig zal blijven. En wie zichzelf met een ijzeren voorwerp verwondt, zal datzelfde voorwerp in zijn hand houden en zichzelf daarmee doorboeren in de vlammen van de hel, waar hij voor eeuwig zal blijven".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) waarschuwde dat wie opzettelijk zijn leven in deze wereld beëindigt, op de Dag der Opstanding op dezelfde wijze in de vlammen van de hel zal worden bestraft, als de manier waarop hij zichzelf in deze wereld om het leven heeft gebracht, als een rechtvaardige vergelding. Wie zichzelf van een berg laat vallen en zo om het leven komt, zal in de vlammen van de hel vallen en van de bergen van de hel in de dalen daarvan storten, waar hij voor altijd zal blijven. Wie zichzelf vergif toedient en daardoor sterft, zal dat vergif in zijn hand houden en het drinken in de vlammen van de hel, waar hij voor altijd zal blijven. En wie zichzelf met een ijzeren voorwerp doorboort en zo zijn leven beëindigt, zal datzelfde voorwerp in zijn hand houden en zichzelf daarmee doorboren in de vlammen van de hel, waar hij voor altijd zal blijven.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/66204>

