



## De Islam begon als iets vreemds en zal op een dag terugkeren zoals het begon, als iets vreemds. Gelukkig zijn degenen die vreemd worden genoemd

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) rapporteerde: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "De Islam begon als iets vreemds en zal op een dag terugkeren zoals het begon, als iets vreemds. Gelukkig zijn degenen die vreemd worden genoemd".

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat de Islam in het begin vreemd was, slechts door een handvol mensen gevolgd en dat het opnieuw vreemd zal worden, met slechts enkelen die het in zijn ware vorm omarmen, net zoals het ooit begon. Dit is een vreugdevolle boodschap en een bron van troost voor degenen die als 'vreemden' worden beschouwd.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/66219>

