



Zeven personen zullen door Allah, de Verhevene, in Zijn schaduw worden geplaatst op de dag waarop er geen andere schaduw is dan Zijn schaduw

Van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: "Zeven personen zullen door Allah, de Verhevene, in Zijn schaduw worden geplaatst op de dag waarop er geen andere schaduw is dan Zijn schaduw: een rechtvaardige leider, een jongeman die opgroeit in de aanbidding van Allah, een man wiens hart is gehecht aan de moskeeën, twee mannen die omwille van Allah elkaar liefhebben, samenkomen en uit elkaar gaan omwille van Hem, een man die door een vrouw van aanzien en schoonheid wordt uitgenodigd en zegt: 'Ik vrees Allah,' een man die in het geheim een liefdadigheidsgift doet, zodat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand uitgeeft en een man die Allah in zijn eentje gedenkt, waarna zijn ogen overstromen van tranen".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft zeven categorieën van gelovigen goed nieuws gebracht: Allah, de Verhevene, zal hen onder de schaduw van Zijn troon laten schuilen op de dag waarop er geen schaduw is, behalve die van Zijn troon: 1. Een rechtvaardige leider, die zichzelf niet corrumpeert en eerlijk oordeelt over zijn onderdanen, zonder enig onrecht te begaan. Dit geldt ook voor iedereen die in een positie van leiderschap over de moslims staat en rechtvaardig handelt. 2. Een jongeman die opgroeit in de aanbidding van Allah, zijn jeugd en levenskracht besteed aan het dienen van Allah en daarop volhardt tot zijn dood. 3. Een man wiens hart gehecht is aan de moskee, wanneer hij de moskee verlaat, verlangt hij ernaar terug te keren vanwege zijn grote liefde voor en frequente aanwezigheid in de moskee, zelfs als zijn lichaam fysiek elders is. 4. Twee mannen die elkaar werkelijk liefhebben omwille van Allah, standvastig blijven in hun religieuze liefde en deze niet laten verbreken door wereldse zaken, ongeacht of ze elkaar in persoon ontmoeten of niet, tot de dood hen scheidt. 5. Een man die wordt benaderd door een vrouw van aanzien, status en schoonheid om onzedelijkheid te bedrijven, maar die weigert en tegen haar zegt: 'Ik vrees Allah.' 6. Een man die liefdadigheid schenkt, of het nu weinig of veel is, zonder enige opschepperij. Hij verbergt zijn gift zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand uitgeeft. 7. Een man die, in zijn eenzaamheid, Allah gedenkt in zijn hart of met zijn tong, waarna zijn ogen zich vullen met tranen uit vrees en ontzag voor Allah, de Verhevene.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

