



Laat niemand van jullie een ander wijzen met een wapen, want hij weet niet wat er kan gebeuren, wellicht kan de duivel hem aanzetten om het wapen te bewegen, waardoor hij in een afgrond van vuur valt

Overgeleverd door Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de Profeet (vrede zij met hem), zei: "Laat niemand van jullie een ander wijzen met een wapen, want hij weet niet wat er kan gebeuren, wellicht kan de duivel hem aanzetten om het wapen te bewegen, waardoor hij in een afgrond van vuur valt".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) waarschuwde dat een moslim zijn broeder niet met een wapen moet bedreigen, omdat hij niet weet of de duivel hem zou kunnen aanzetten om het wapen te bewegen. Dit kan leiden tot het doden of verwonden van zijn broeder, wat resulteert in een zonde die hem in de hel kan storten.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/66246>

