



Bij Allah, hij gelooft niet, Bij Allah, hij gelooft niet, Bij Allah, hij gelooft niet" Men vroeg: "Wie, O Boodschapper van Allah?" Hij antwoordde: "Degene van wie zijn buurman niet veilig is voor zijn kwaad

Overgeleverd door Aboe Shoerayh (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: "Bij Allah, hij gelooft niet, Bij Allah, hij gelooft niet, Bij Allah, hij gelooft niet" Men vroeg: "Wie, O Boodschapper van Allah?" Hij antwoordde: "Degene van wie zijn buurman niet veilig is voor zijn kwaad".

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

De Profeet (vrede zij met hem) zwoer en bevestigde zijn eed driemaal: "Bij Allah, hij gelooft niet, Bij Allah, hij gelooft niet, Bij Allah, hij gelooft niet," De metgezellen vroegen hem: "Wie is degene die niet gelooft, O Boodschapper van Allah?" Hij antwoordde: "Degene van wie zijn buurman vreest voor zijn verraad, onrecht en kwaad."

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/66268>

