



Allah, de Verhevene, heeft gezegd: "De zoon van Adam kwetst Mij wanneer hij de tijd vervloekt, terwijl Ik de tijd ben, in Mijn hand ligt het beheer, Ik doe de nacht en de dag wisselen"

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: De Profeet (vrede zij met hem) zei: "Allah, de Verhevene, heeft gezegd: "De zoon van Adam kwetst Mij wanneer hij de tijd vervloekt, terwijl Ik de tijd ben, in Mijn hand ligt het beheer, Ik doe de nacht en de dag wisselen".

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons onderricht dat Allah, de Verhevene, in de heilige hadith zegt: "De mens kwets Mij en verzwakt Mijn waardigheid wanneer hij de tijd vervloekt en bespot in momenten van tegenspoed en ellende. Hij is immers de enige Bestuurder en Regisseur van alle gebeurtenissen. Het vervloeken van de tijd is in wezen een vervloeking van Allah, de Verhevene, daar de tijd slechts een schepping is die onderworpen is aan de wil van Allah, waarin alle gebeurtenissen plaatsvinden.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/66284>

