



Voorwaar, het geschapen wezen van ieder van jullie wordt veertig dagen in de buik van zijn moeder samengebracht,

Abdoellah ibn Masoed (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De Boodschapper van Allah, Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), de Eerlijke, de Getrouwe, heeft ons overgeleverd: "Voorwaar, het geschapen wezen van ieder van jullie wordt veertig dagen in de buik van zijn moeder samengebracht, daarna wordt het een 'alaqah' (een klompje bloed) zoals dat en vervolgens een 'mudghah' (een gekauwde substantie) zoals dat. Daarna wordt er een engel gezonden, die de ziel inblaast en hem opdraagt vier zaken vast te leggen: zijn voorziening, zijn levensduur, zijn daden en of hij ongelukkig of gelukkig zal zijn. Bij Hem naast Wie geen god bestaat, voorwaar, een van jullie voert daden uit alsof hij onder de mensen van het Paradijs zal zijn, totdat er slechts een armlengte tussen hem en het Paradijs is en dan gaat het Boek hem vooruit en hij handelt volgens de daden van de mensen van het Vuur en treedt daarin binnen. En een van jullie voert daden uit alsof hij onder de mensen van het Vuur zal zijn, totdat er slechts een armlengte tussen hem en het Vuur is en dan gaat het Boek hem vooruit en hij handelt volgens de daden van de mensen van het Paradijs en treedt daarin binnen."

[Authentiek] [رواه البخاري ومسلم]

Ibn Mas'ūd rapporteerde: De Boodschapper van Allah (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) heeft ons verteld, en hij is de waarheidslievende in zijn spreken, en de betrouwbare, zoals Allah Almachtig hem goedkeurde. Hij zei: De schepping van ieder van jullie wordt samengebracht. Wanneer een man met zijn vrouw een gemeenschap heeft, wordt zijn zaad gedurende veertig dagen als een spermadruppel in de baarmoeder van de vrouw samengebracht. Dan zal er een stolsel zijn, dat is het dikke gestolde bloed, en dit gebeurt in fase twee van de veertig dagen. Dan zal er een klomp vlees zijn, ter grootte van wat er in de mond kan worden gekauwd, en dit gebeurt in fase drie van de veertig dagen. Dan stuurt Allah de engel naar hem toe, die hem na het einde van de derde fase leven inblaast. De engel wordt opgedragen vier dingen op te schrijven: zijn levensonderhoud, dat is de hoeveelheid gelukzaligheid die hij tijdens zijn leven zal verwerven; zijn levensduur, dat is de duur van zijn verblijf in deze wereld; en zijn daden, wat zij zullen zijn en of hij ellendig of gelukkig zal zijn. Toen zwoer de Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen op hem zijn) dat een persoon de goede daden van de mensen van het Paradijs zou verrichten, zoals ze er uiterlijk uitzien, en hij blijft in deze staat totdat er slechts een armlengte tussen hem en het Paradijs is; dat is slechts een armlengte scheidt hem van het bereiken van het Paradijs. Maar dan treft de voorbeschikking hem in en dan verricht hij de daden van de mensen van het

Hellevuur en dat worden zijn laatste daden en zo gaat hij het Hellevuur binnen. Dit is omdat het voor de acceptatie van iemands goede daden vereist is dat hij ze blijft verrichten en niet van koers verandert. Er is een ander soort mensen, die de daden van de mensen van het Hellevuur verrichten totdat zij dicht bij het binnengaan ervan zijn, alsof er slechts een armlengte tussen hen is. Maar dan treft de voorbeschikking hen en zij beginnen de daden van het Paradijs te verrichten en zij gaan het binnen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/66513>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

