



Wie zegt: 'Er is geen God dan Allah' en ongelovig is in wat naast Allah wordt aanbeden, zijn bezittingen en bloed zijn verboden en zijn afrekening ligt bij Allah

Over Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i, moge Allah tevreden met hem zijn, zei hij: "Ik hoorde de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zeggen:" Wie zegt: 'Er is geen God dan Allah' en ongelovig is in wat naast Allah wordt aanbeden, zijn bezittingen en bloed zijn verboden en zijn afrekening ligt bij Allah."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

Hij informeert de Profeet (vrede zij met hem) dat degene die zegt en met zijn tong getuigt dat er "geen God is dan Allah", dat wil zeggen, er is geen ware aanbieder behalve Allah, en dat hij ongelovig is in wat naast Allah wordt aanbeden, en hij distantieert zich van alle religies behalve de Islam, zijn bezittingen en bloed zijn verboden voor de moslims. We baseren zich enkel op het uiterlijke aspect van zijn daden, dus zijn bezittingen worden niet in beslag genomen en zijn bloed wordt niet vergoten, behalve in het geval van een misdaad of overtreding die dit vereist volgens de voorschriften van de Islam (door de bevoegde instantie!!!!). En Allah zal hem op de Dag des Oordeels ter verantwoording roepen. Als hij oprecht was, zal Hij hem belonen, maar als hij een huichelaar was, zal Hij hem straffen.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/6765>

