



Een man verrichtte de wassing (woedoe) en liet een plaats ter grootte van een vingernagel onbedekt op zijn voet. De profeet (vrede zij met hem) zag dit en zei: "Ga terug en maak je wassing compleet." De man keerde terug en verrichtte toen het gebed

Djabir (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: Oemar ibn al-Khattab (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: Een man verrichtte de wassing (woedoe) en liet een plaats ter grootte van een vingernagel onbedekt op zijn voet. De profeet (vrede zij met hem) zag dit en zei: "Ga terug en maak je wassing compleet." De man keerde terug en verrichtte toen het gebed.

[Authentiek volgens zijn ondersteunende bewijsstukken] [Overgeleverd door Moeslim]

Omar (moge Allah tevreden zijn met hem) vertelde dat de profeet (vrede zij met hem) een man zag die zijn wassing had voltooid, maar een plek ter grootte van een nagel op zijn voet had overgeslagen, waar het water van de wassing niet was gekomen. De profeet (vrede zij met hem) zei tegen hem, terwijl hij naar de verwaarloosde plek wees: "Ga terug en perfectioneer je wassing, voltooi het volledig, en geef elk lichaamsdeel zijn recht van water, De man keerde terug, voltooide zijn rituele wassing en verrichtte vervolgens zijn gebed.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/8386>

