



## De Profeet, moge vrede en zegeningen van Allah met hem zijn, herinnerde zich Allah bij elke gelegenheid

Aisha (moge Allah tevreden over haar zijn) heeft gezegd: De Profeet, moge vrede en zegeningen van Allah met hem zijn, herinnerde zich Allah bij elke gelegenheid.

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

Aïsha, de moeder der gelovigen (moge Allah tevreden zijn met haar), vertelde dat de profeet (vrede zij met hem) buitengewoon ijverig was in het gedenken van Allah de Verhevene. Hij placht Allah de Verhevene te gedenken op elk moment, op elke plaats en in elke situatie.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/8402>

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

