



## De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vervloekte de man die zich kleedt in de kleding van een vrouw en de vrouw die zich kleedt in de kleding van een man

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vervloekte de man die zich kleedt in de kleding van een vrouw en de vrouw die zich kleedt in de kleding van een man."

[Authentiek]

De profet (vrede zij met hem) doet dua tot uitsluiting en afstand van de genade van Allah voor elke man die zich gedraagt als een vrouw in de specifieke kleding van vrouwen; of het nu gaat om de vorm, kleur, stijl, wijze van dragen, versiering, of iets dergelijks. En voor elke vrouw die zich kleedt in de specifieke kleding van mannen, wat een grote zonde is.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/8905>

