



Die waarheid achtige woorden worden door de djinn opgevangen en in het oor van hun waarzeggers gefluisterd, vermengd met meer dan honderd leugens

Aisha (moge Allah tevreden over haar zijn) heeft gezegd: Enkele mensen vroegen de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) over waarzeggers. Hij antwoordde: "Ze zijn niets." Ze zeiden: "O Boodschapper van Allah, soms vertellen ze ons iets dat waarheid bevat." De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) antwoordde: " Die waarheid achtige woorden worden door de djinn opgevangen en in het oor van hun waarzeggers gefluisterd, vermengd met meer dan honderd leugens."

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over degenen die voorspellingen doen over de toekomst. Hij antwoordde: "Geef hen geen aandacht, hecht geen geloof aan hun woorden en laat hun zaken je niet beroeren." En zij zeiden: "Hun uitspraken komen soms overeen met de werkelijkheid, alsof ze voorspellen dat er iets onzichtbaars zal gebeuren in een bepaalde maand, op een bepaalde dag, en het gebeurt zoals zij hebben gezegd." De profeet (vrede zij met hem) antwoordde: "Voorwaar, de djinn vangen flarden op van wat ze horen uit de hemel, en zij brengen het over naar hun bondgenoten onder de waarzeggers. Vervolgens voegt de waarzegger honderd leugens toe aan wat hij heeft gehoord van de hemel."

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/8918>

