



Engelen betreden geen huis waar een hond of een afbeelding aanwezig is

Van Aboe Talha,(moge Allah tevreden zijn met hem), overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem), heeft gezegd: Engelen betreden geen huis waar een hond of een afbeelding aanwezig is.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem), heeft meegedeeld dat de engelen van barmhartigheid een huis niet binnentreden waarin een hond of een afbeelding van levende wezens aanwezig is. Dit komt omdat de afbeelding van iets met een ziel een grove zonde is, aangezien het een nabootsing is van Allahs schepping en een middel tot afgoderij, waarbij sommige afbeeldingen die vereerd worden naast Allah. De reden waarom de engelen een huis met een hond niet betreden, is dat honden vaak onreine dingen eten en sommige honden als duivels worden beschouwd en engelen zijn het tegenovergestelde van duivels. Ook omdat de geur van een hond onaangenaam is en de engelen afkerig zijn van onaangename geuren. Bovendien is het verboden om honden te houden, en daarom wordt degene die een hond houdt, gestraft door te worden verstoken van de barmhartigheid van de engelen, hun gebeden in zijn huis, hun smeebeden voor hem, hun zegeningen voor hem en zijn huis, en hun bescherming tegen het kwaad van de duivel.

<https://sunnah.global/hadeeth/nl/show/8950>

