



## Ingen vittnar om att det inte finns någon sann gud utom Allah, och att Muhammed är Allahs sändebud, uppriktigt från sitt hjärta förutom att Allah skonar honom från elden

Anas bin Malik (må Allah vara nöjd med honom) sa: "Profeten ﷺ satt på ett riddjur med Mu'adh bakom sig och sa: 'Mu'adh bin Jabal!'. Han svarade: 'Allahs sändebud! Jag står till din tjänst med glädje.' Han ﷺ sa: 'Mu'adh!' Han svarade: 'Allahs sändebud! Jag står till din tjänst med glädje.' Detta upprepades tre gånger. Sedan sa han ﷺ: 'Ingen vittnar om att det inte finns någon sann gud utom Allah, och att Muhammed är Allahs sändebud, uppriktigt från sitt hjärta förutom att Allah skonar honom från elden.' Han sa: 'Allahs sändebud! Ska jag inte dela med mig av detta till människorna så att de kan glädjas?' Han sa: 'Då kommer de att förlita sig på detta.' Mu'adh berättade detta innan han dog, i fruktan av att han skulle syndat om han hemlighöll denna kunskap."

[Autentisk] [Al-Bukhari och Muslim]

Mu'adh bin Jabal (må Allah vara nöjd med honom) red bakom profeten ﷺ på ett riddjur. Han kallade på honom sägande: "Mu'adh!", och upprepade detta kall tre gånger för att betona det han skulle berätta för honom. Varje gång svarade Mu'adh (må Allah vara nöjd med honom) sägandes: "Allahs sändebud! Jag står till din tjänst med glädje", det vill säga jag besvarar ditt kall gång efter gång, och är lycklig över att jag får göra det. Profeten ﷺ berättade för honom att det inte finns någon som vittnar om att det inte finns någon sann gud utom Allah, det vill säga att ingen förtjänar att dyrkas förutom Allah, och att Muhammed är Allahs sändebud, uppriktigt från sitt hjärta utan att ljuga, och sedan dör på detta tillstånd förutom att Allah skyddar honom från elden. Mu'adh (må Allah vara nöjd med honom) frågade då profeten ﷺ om han inte borde dela med sig av detta till andra så att de kan glädjas och känna sig hoppfulla. Profeten ﷺ fruktade att de då skulle förlita sig på detta löfte, och därför göra färre goda handlingar. Därför berättade inte Mu'adh om detta förrän han låg på dödsbädden, i fruktan av att han skulle synda genom att hemlighålla kunskap.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

