



”De jobbigaste bönerna för hycklarna är 'Isha'- och Fajr-bönen. Och om de hade vetat vilken förträfflighet de hade, skulle de kommit till dem, om så krypande

Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) berättade att Allahs sändebud ﷺ sa: ”De jobbigaste bönerna för hycklarna är 'Isha'- och Fajr-bönen. Och om de hade vetat vilken förträfflighet de hade, skulle de kommit till dem, om så krypande. Jag fick för mig att beordra att bönen skulle förrättas och utsåg en man som leder människorna i bön. Därefter skulle jag bege mig iväg med en grupp män med vedträn, till de som inte närvarade vid bönen, och bränna ned deras hus med eld.”

[Autentisk] [Al-Bukhari och Muslim]

Profeten ﷺ berättar om hycklarna och deras lathet när det kommer till att närvara under församlingsböner, i synnerhet 'Isha'- och Fajr-bönen. Om de hade vetat vilken otrolig belöning det fanns i att närvara under dessa böner i den muslimska församlingen, hade de kommit till den om än krypande på sina händer och ben likt småbarn. Profeten ﷺ funderade på att beordra att bönen skulle förrättas, och att någon leder människorna i bön istället för honom. För att sedan bege sig iväg med några som bär ved till dem som inte närvarar under församlingsbönen, för att bränna ned deras hem med eld. Anledningen till detta är den stora synden de begått. Han gjorde däremot inte det eftersom det finns kvinnor, barn, oskyldiga och ursäktade personer i huset som inte begått något fel.

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/3366>

