



varpå han bad om en vattenbehållare och tvagade sig på samma sätt som profeten ﷺ

Yahya bin 'Umarah al-Maziniyy sa: "Jag närvarade då 'Amr bin Abi Hasan frågade 'Abdullah bin Zayd om profetens ﷺ tvagning, varpå han bad om en vattenbehållare och tvagade sig på samma sätt som profeten ﷺ. Han höll vatten från behållaren på handen och tvättade sina händer tre gånger. Sedan förde han in handen i vattenbehållaren, sköljde munnen och snöt näsan tre gånger. Därefter förde han in händerna och tvättade ansiktet tre gånger. Sedan tvättade han händerna till och med armbågarna tre gånger. Därefter förde han in händerna och strök huvudet fram och tillbaka en gång. Slutligen tvättade han fötterna, till och med ankarna."

[Autentisk] [Återberättad av al-Bukhari]

'Abdullah bin Zayd (må Allah vara nöjd med honom) berättar om profetens ﷺ tvagning genom att själv demonstrera den. Han bad om en liten behållare med vatten, och började med att tvätta sina händer, så han böjde vattenbehållaren och höll vatten på sina händer och tvättade dem tre gånger. Därefter placerade han sin hand i vattenbehållaren, tog vatten tre gånger varifrån han sköljde munnen och snöt näsan. Sedan tog han vatten ytterligare en gång för att tvätta ansiktet tre gånger. Därefter tog han vatten för att tvätta sina armar upp till och med armbågen tre gånger. Sedan förde han in händerna i vattenbehållaren och därefter strök han huvudet tre gånger, med början från hårfästet ner till nackens ovan, och sedan tillbaka till där han började. Slutligen tvättade han sina fötter upp till och med ankeln.

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/3444>

