



Jag har fått fem gåvor som ingen före mig har fått

Jabir ibn 'Abdullah (må Allah vara nöjd med honom) berättade att profeten ﷺ sa: "Jag har fått fem gåvor som ingen före mig har fått: Jag har segrat genom att skräck har ingjutits i mina fienders hjärtan på en månads avstånd. Jorden har gjorts till en plats för bön och en reningskälla för mig, så varhelst någon från mitt samfund befinner sig när bönen infaller, kan han be. Krigsbyte har tillåtits för mig, vilket inte var tillåtet för någon före mig. Jag har fått tillåtelse att utföra förbönen. Tidigare sändes varje profet enbart till sitt folk, men jag har sänts till hela mänskligheten."

[Autentisk] [Al-Bukhari och Muslim]

Profeten ﷺ berättar att Allah har gett honom fem särskilda gåvor som ingen annan profet före honom fått: 1. Seger genom skräck: Allah ingjuter fruktan i hans fienders hjärtan, även om de befinner sig en månads resa bort. 2. Jorden är en plats för bön och rening: Hela jorden är en plats för bön för muslimer, och vid brist på vatten är rening genom Tayammum (tvagning med jord) tillåten. 3. Krigsbyte är tillåtet: Krigsbyte har tillåtits för muslimer, vilket är det som muslimer tar från de otrogna efter strid. 4. Profeten ﷺ har fått rätt till att utföra den största formen av förbön för att befria människorna från domedagens svåra omständigheter. 5. Hans budskap är universellt: Medan tidigare profeter endast sändes till sina egna folk, är profeten Muhammed ﷺ sänd till hela mänskligheten, både människor och djinner.

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/3503>

