



Vill ni att jag berättar för er vilka som är paradiset invånare? Det är varje ödmjuk och ringaktad person - om han svor en ed vid Allah, skulle Allah uppfylla den. Vill ni att jag berättar för er vilka som är helvetets invånare? Det är varje elak, högfärdig och arrogant människa

Harithah bin Wahb al-Khuza'i (må Allah vara nöjd med honom) berättade att han hörde profeten ﷺ säga: "Vill ni att jag berättar för er vilka som är paradiset invånare? Det är varje ödmjuk och ringaktad person - om han svor en ed vid Allah, skulle Allah uppfylla den. Vill ni att jag berättar för er vilka som är helvetets invånare? Det är varje elak, högfärdig och arrogant människa."

[Autentisk] [Al-Bukhari och Muslim]

Profeten ﷺ beskrev vissa egenskaper hos paradiset och helvetets invånare: De flesta som kommer till paradiset är de som beskrivs som "Da'if och Mutada'if", det vill säga en person som är ödmjuk och undergiven inför Allah. Han förödmjukar inte sig själv inför människor, men visar ödmjukhet i sin lydnad till sin Herre. Människor kan betrakta honom som svag eller betydelselös, men i Allahs ögon har han ett högt värde - så högt att om han skulle svära en ed vid Allah, skulle Allah låta den gå i uppfyllelse. De flesta som hamnar i helvetet är ""Utul": En hårdhärtad person som ständigt hamnar i dispyter, eller den som är ovillig att rätta sig efter det som är korrekt och gott. "Jawwadh": En självgod, arrogant, glupsk och materialistisk person - ofta storvuxen, högfärdig i sin gång och med dåligt uppförande. "Mustakbir": Den som förkastar sanningen och ser ned på andra.

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/3573>

