



Var i denna värld som en främling eller en resande

Ibn 'Umar (må Allah vara nöjd med honom) berättade att Allahs sändebud ﷺ tog tag i hans axel och sa: "Var i denna värld som en främling eller en resande." Ibn 'Umar brukade säga: "När du vaknar på morgonen, räkna inte med att nå kvällen, och när du når kvällen, räkna inte med att nå morgonen. Ta till vara på din hälsa innan du blir sjuk, och ditt liv innan du dör."

[Autentisk] [Återberättad av al-Bukhari]

Ibn 'Umar (må Allah vara nöjd med honom) berättade att profeten ﷺ tog tag i hans axel – där överarmen möter skuldran – och sa: "Var i denna värld som en främling eller en vägfarare." Profeten ﷺ uppmanade honom att inta den inställning som en främling har som kommit till en stad där han varken har en bostad att ta skydd i eller en familj att spendera tiden med. Detta innebär att han inte har någon anledning att bli distraherad från sin Skapare. Men han bör vara mer än bara en främling – han bör vara som en vägfarare, en resenär som endast passerar förbi på vägen till sitt egentliga mål. En främling kan trots allt slå sig ner i ett främmande land och bo där en längre tid, medan en vägfarare inte gör uppehåll utan fortsätter sin resa mot sin destination. På samma sätt behöver en troende i denna värld endast det som för honom vidare mot hans slutmål – det eviga livet. Ibn 'Umars tillämpade rådet, och brukade säga: "När du vaknar på morgonen, räkna inte med att nå kvällen, och när du når kvällen, räkna inte med att nå morgonen. Räkna dig själv som en av gravens invånare. Eftersom livet består av både hälsa och sjukdom, bör du skynda dig att använda tiden du är frisk under till lydnad innan sjukdom hindrar dig. Ta vara på din livstid i denna värld och saml därigenom det som kommer att gynna dig efter döden."

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/4704>

