



Den som äter vitlök eller lök ska hålla sig borta från oss - eller han sa: hålla sig borta från vår moské - och stanna hemma

Jabir bin 'Abdullah (må Allah vara nöjd med honom) berättade att profeten ﷺ sa: "Den som äter vitlök eller lök ska hålla sig borta från oss - eller han sa: hålla sig borta från vår moské - och stanna hemma." Profeten ﷺ serverades en gryta innehållande grönsaker, och när han kände lukten frågade han om dess innehåll. När han fick veta vad det var, lät han den serveras till vissa av hans följeslagare som var med honom. När de såg att profeten ﷺ inte ville äta det, sa han: "Ät, för jag har en nära kommunikation med dem som ni inte kommunicerar med."

[Autentisk] [Al-Bukhari och Muslim]

Profeten ﷺ förbjöd den som har ätit vitlök eller lök att komma till moskén, så att han inte skulle besvära sina bröder som deltar i bönen med sin andedräkt. Förbudet gäller endast att komma till moskén, inte själva ätandet av dem, eftersom de är tillåtna att äta. Vid ett tillfälle blev profeten ﷺ serverad en rätt som innehöll grönsaker. När han kände lukten och fick veta vad den innehöll, avstod han från att äta och lät vissa av sina följeslagare äta istället. När följeslagaren tvekade att äta, förklarade profeten ﷺ att han avstod eftersom han hade en speciell relation till änglarna, då han fick uppenbarelse från dem. Profeten ﷺ informerade också om att änglarna blir besvärade av obehagliga lukter, precis som människor blir det.

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/4850>

