



Jag ska ge denna fana till en man som älskar Allah och hans sändebud, och genom honom kommer Allah att ge seger

Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) berättade att Allahs sändebud ﷺ sa under dagen då Khaybar-slaget skedde: "Jag ska ge denna fana till en man som älskar Allah och hans sändebud, och genom honom kommer Allah att ge seger." 'Umar ibn al-Khattab (må Allah vara nöjd med honom) sa: "Aldrig tidigare önskade jag att bli utsedd till ledare, utom den dagen." Han berättade: "Jag sträckte på mig i hopp om att bli kallad." Men Allahs sändebud ﷺ kallade istället 'Ali ibn Abi Talib (må Allah vara nöjd med honom), gav honom fanan och sa: "Gå, och vänd dig inte om förrän Allah ger dig seger." 'Ali började gå men stannade sedan och ropade utan att vända sig om: "Allahs sändebud! På vilken grund ska denna kamp baseras på?" Han ﷺ svarade: "Kämpa mot dem tills de vittnar att det inte finns någon [sann] gud utom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud. Om de gör det, har de skyddat sina liv och sina ägodelar från dig, förutom i de fall där islamisk lag föreskriver annat. Och deras räkenkap är hos Allah."

[Autentisk] [Återberättad av Muslim]

Profeten ﷺ meddelade sina följeslagare att muslimerna skulle segra över judarna i Khaybar nästa dag. Segern skulle ske genom en man som han skulle ge fanan – en symbol som arméer använde under strid. Profeten ﷺ beskrev denne man med egenskapen att han älskar Allah och hans sändebud, och att Allah och hans sändebud älskar honom. 'Umar ibn al-Khattab (må Allah vara nöjd med honom) berättade att han aldrig tidigare önskat ledarskap, men den dagen hoppades han att det skulle bli han. Han sträckte på sig för att profeten ﷺ skulle lägga märke till honom och kalla på honom, ivrig att få denna ära. Men profeten ﷺ kallade istället på 'Ali ibn Abi Talib (må Allah vara nöjd med honom) och gav honom fanan. Han beordrade honom att rycka fram med armén och att inte sluta strida för att ta en vila, paus eller eldupphör, förrän Allah skänkte honom seger och övertaget över dessa fort. 'Ali började gå, men stannade upp en stund utan att vända sig om, för att inte trotsa profetens ﷺ befallning. Sedan ropade han högt: "Allahs sändebud! På vilken grund ska denna kamp mot människorna baseras på?" Profeten ﷺ svarade: "Kämpa mot dem tills de vittnar att det inte finns någon [sann] gud utom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud. Om de gör det och blir muslimer, har de skyddat sina liv och sin egendom från dig, förutom i de fall där islamisk lag föreskriver annat. Och deras räkenkap är hos Allah."

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

