



Den som tvättar sig på fredagen på samma sätt som man tvättar sig efter Djanabah (sexuellt orent tillstånd) och sedan går ut (till bönen), är som den som offrat en kamel

Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) berättade att Allahs sändebud ﷺ sa: "Den som tvättar sig på fredagen på samma sätt som man tvättar sig efter Djanabah (sexuellt orent tillstånd) och sedan går ut (till bönen), är som den som offrat en kamel. Den som går ut i den andra timmen, är som den som offrat en ko. Den som går ut i den tredje timmen, är som den som offrat en bagge med horn. Den som går ut i den fjärde timmen, är som den som offrade en höna. Den som går ut i den femte timmen, är som den som offrat ett ägg. När imamen träder in i moskén, kommer änglarna för att lyssna på predikan."

[Autentisk] [Al-Bukhari och Muslim]

Profeten ﷺ talar om fördelen med att komma tidigt till fredagsbönen. Att komma dit tidigt börjar vid soluppgången och fortsätter tills imamen anländer. Detta motsvarar fem timmar, som delas in i fem delar beroende på tiden mellan soluppgången och det att imamen går upp på predikstolen för att hålla predikan: Det första: Den som tvättar sig fullständigt, likt man gör vid stor rening efter Janabah, och sedan går till moskén för att be fredagsbönen under den första timmen, är som om han har gett en kamel i välgörenhet. Det andra: Den som går under den andra timmen, är som om han har gett en ko i välgörenhet. Det tredje: Den som går under den tredje timmen, är som om han har gett en bagge med horn i välgörenhet. Det fjärde: Den som går under den fjärde timmen, är som om han har gett en höna i välgörenhet. Det femte: Den som går under den femte timmen, är som om han har gett ett ägg i välgörenhet. När imamen går upp för att hålla predikan, slutar änglarna som sitter vid dörrarna att skriva ner namnen på dem som kommer in i moskén i turordning, och de kommer istället för att lyssna på påminnelsen och predikan.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

