



Människor! Sprid fredshälsningen, ge mat, håll kontakten med era släktingar och be på natten medan folk sover, så kommer ni att träda in i paradiset med frid.'

'Abdullah bin Salam (må Allah vara nöjd med honom) berättade att när Allahs sändebud ﷺ anlände till Medina, rusade människor emot honom och ropade tre gånger: "Allahs sändebud har kommit! Allahs sändebud har kommit!" Så jag gick med dem för att se honom. När jag såg hans ansikte, visste jag att detta inte är lögnares ansikte. Det första jag hörde honom säga var: "Människor! Sprid fredshälsningen, ge mat, håll kontakten med era släktingar och be på natten medan folk sover, så kommer ni att träda in i paradiset med frid."

[Autentisk] [Återberättad av at-Tirmidhi, Ibn Majah och Ahmad]

När profeten ﷺ anlände till Medina och människorna skyndade till honom, var 'Abdullah bin Salam, som då var jude, en av dem som gick för att se profeten ﷺ. När han såg profetens ansikte, kände han omedelbart att detta var en sanningsenlig man, inte en lögnare, på grund av ljuset, skönheten och respekten som hans ansikte utstrålade. Det första han hörde från profeten ﷺ var en uppmaning att utföra handlingar som leder till paradiset, bland annat: 1. Att sprida islams fredshälsning till alla och ofta. 2. Dela mat med andra genom att ge det i välgörenhet, gåva eller servera det till ens gäster. 3. Håll kontakten med släktingar både från faderns och moderns sida. 4. Be frivillig bön under natten när folk sover.

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/5520>

