



Den som frångår lydriad [till ledaren] och skiljer sig från [den muslimska] gemenskapen och dör, kommer att dö den hedniska tidens död

Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) berättade att profeten ﷺ sa: "Den som frångår lydriad [till ledaren] och skiljer sig från [den muslimska] gemenskapen och dör, kommer att dö den hedniska tidens död. Den som strider under ett blind ledarskap och förargas utav fanatism, kallar till fanatism eller stödjer fanatism och dödas, kommer att dö enligt den hedniska tidens död. Den som gör uppror mot mitt samfund och attackerar, både dess rättfärdiga och dess orättfärdiga, inte skonar dess troende och håller inte pakten med den som givits den, tillhör inte mig och jag tillhör inte honom."

[Autentisk] [Återberättad av Muslim]

Profeten ﷺ förklarar att den som gör uppror mot ledarna, skiljer sig från den muslimska gemenskapen som är överens om att visa ge ledaren trohetslöfte och dör i detta tillstånd av uppror och splittring, dör en död som är i enlighet med den hedniska tiden. Under den tiden brukade man inte lyda ledare och inte heller hålla sig till en gemensam grupp, snarare fanns det olika grupper och stammar som brukade kriga mot varandra. . Han ﷺ berättade även om den som strider under ett blint ledarskap, som inte särskiljer mellan rätt och fel, förargas av fanatism och nationalism, och inte av religiösa och sanna skäl, och strider för fanatism utan insikt eller kunskap. Om den personen dör i detta tillstånd dör han enligt den hedniska tiden. Och att den som begår uppror mot sitt samfund och attackerar de rättfärdiga samt de orättfärdiga, utan att bry sig om vad han gör eller om konsekvenserna av att mörda en troende och inte heller håller pakten med de otrogna eller med ledarna utan snarare bryter den, begår en större synd. Den som gör detta förtjänar stränga varningar.

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/58218>

