



## Jag svär vid honom vars hand min själ vilar i, att ni säkerligen kommer att följa de tidigare folkens väg.'

Abu Waqid al-Laythi (må Allah vara nöjd med honom) berättade: "När Allahs sändebud ﷺ begav sig mot Hunayn, passerade han ett träd som tillhörde polyteisterna. Trädet kallades Dhatu Anwat och de hängde sina vapen på det. De sa: 'Allahs sändebud! Låt oss hänga vapnen i trädet liksom de hänger vapnen i träd.' Profeten ﷺ sa: 'Allah är fri från brister! Detta är likt det Moses folk sa: 'Låt oss få en gud liksom de har gudar!' (7:138). Jag svär vid honom vars hand min själ vilar i, att ni säkerligen kommer att följa de tidigare folkens väg.'"

[Autentisk] [Återberättad av at-Tirmidhi]

Allahs sändebud ﷺ begav sig mot Hunayn, vilket är en dal mellan at-Ta'if och Mecka. Han hade vissa följeslagare med sig som var nya konvertiter. De passerade ett träd som kallades "Dhatu Anwat", det vill säga den som det hängs på. Avgudadyrkarna brukade högakta detta träd och hänga sina vapen och andra föremål på det för att föremålet skulle välsignas. Dessa nya konvertiter bad då Allahs sändebud ﷺ om att få ett liknande träd, som de kunde hänga sina vapen på för att de skulle välsignas. De bad om detta i tro om att det var något som var tillåtet. Profeten ﷺ glorifierade Allah då, som ett fördömande av det de bett om, och i högaktning av Allah. Han berättade att denna efterfrågan liknar Mosas folks efterfrågan då de sa: "Låt oss få en gud liksom de har gudar!". När Moses folk såg somliga dyrka statyer, bad de om att få en staty likt avgudadyrkarna hade statyer, och att denna efterfrågan var ett sätt att följa deras väg. Sedan varnade han ﷺ sitt samfund för att följa vägen av judarna och de kristna och för att göra det dem gör.

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/5927>

