



'Vad är det för fel på folk som säger si och så? Jag ber och jag sover, jag fastar och jag bryter fastan, och jag gifter mig med kvinnor. Den som vänder sig bort från min Sunnah tillhör inte mig.'

Anas (må Allah vara nöjd med honom) berättade: "Några av profetens ﷺ följeslagare frågade profetens ﷺ hustrur om hur hans tillbedjan brukade vara när de var i enrum. Efter det sa en av männen: 'Jag kommer inte att gifta mig med kvinnor.' En annan sa: 'Jag kommer inte att äta kött.' Och en tredje sa: 'Jag kommer inte att sova på en bädd.' Profeten ﷺ prisade och lovordade då Allah och sa: 'Vad är det för fel på folk som säger si och så? Jag ber och jag sover, jag fastar och jag bryter fastan, och jag gifter mig med kvinnor. Den som vänder sig bort från min Sunnah tillhör inte mig.'

[Autentisk] [Al-Bukhari och Muslim]

En grupp följeslagare (må Allah vara nöjd med dem) gick hem till profetens ﷺ hustrur och frågade om hur hans tillbedjan var i hemmet. När de fick höra om den kände de att det inte var så mycket och sa: "Och var står vi jämfört med profeten ﷺ? Hans tidigare och kommande synder har blivit förlåtna, till skillnad från den som inte vet om han får förlåtelse, och som därför behöver anstränga sig ytterligare i tillbedjan, i hopp om att uppnå den." Därefter sa en av dem: "Jag kommer inte att gifta mig med kvinnor." En annan sa: "Jag kommer inte att äta kött." En tredje sa: "Jag kommer inte att sova på en bädd." När detta nådde profeten ﷺ blev han upprörd och höll en predikan för folket. Han prisade och lovordade Allah och sa: "Vad är det för människor som säger si och så? Vid Allah, jag är den av er som fruktar Allah mest och som är mest gudsmäddveten. Men jag sover för att orka stå i bön, jag bryter fastan för att orka fasta, och jag gifter mig med kvinnor. Den som vänder sig bort från min Sunnah, och tror att något annat är bättre än den och följer en annan väg än min, han tillhör inte mig."

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/6078>

