



Rening utgör halva tron. Frasen 'Alhamdulillah (Lov ske Allah)' fyller vågen, och frasen 'Subhanallah wal-hamdu lillah' (fri är Allah från brister, och lov ske Allah)' fyller allt mellan himmel och jord

Abu Malik al-Ash'ari berättade att Allahs sändebud ﷺ sa: "Rening utgör halva tron. Frasen 'Alhamdulillah (Lov ske Allah)' fyller vågen, och frasen 'Subhanallah wal-hamdu lillah' (fri är Allah från brister, och lov ske Allah)' fyller allt mellan himmel och jord. Bön är ljus, välgörenhet är bevis, tålamod är ljussken och Koranen är antingen till din fördel eller till din nackdel. Alla människor strävar och säljer sig själva; antingen frigör de sig eller också förgör de sig."

[Autentisk] [Återberättad av Muslim]

Profeten ﷺ berättar att den kroppsliga reningen genom större eller mindre tvagning är ett villkor i bönen. Och att frasen "Alhamdu lillah (Lov ske Allah)" fyller vågen. Frasen innebär att Allah prisas och beskrivs med de perfekta egenskaperna, och denna fras kommer att vägas på domedagen varpå vågen av goda handlingar fylls. Och frasen "Subhanallah wal-hamdu lillah (fri är Allah från brister, och lov ske Allah)" fyller allt mellan himmel och jord. Frasen medför att personen av kärlek och högaktning vittnar om att Allah är fri från brister och att han beskrivs med de ytterst perfekta beskrivningarna som lämpar hans majestät. "Bön är ljus" i tjänarens hjärta, ansikte, grav och då han återuppstår. "Välgörenhet är bevis" som tyder på den troendes äkta tro, och att han skiljer sig från hycklaren som vägrar att ge det då han inte tror på de löften som getts gällande det. "Tålamod är ljussken", tålamod innebär att hålla tillbaks sig själv från att bli otålig och arg. Detta är ett ljus som medför hetta som bränner, likt solens strålar, eftersom det är svårt att ha tålamod och kräver att man kämpar och har självdisciplin varpå personen fortsätter att vara upplyst och vägled till det rätta. Tålamod sker genom att ha tålamod med att lyda Allah, ha tålamod med att inte trotsa Allah och att ha tålamod med de katastrofer och svårigheter som sker i detta liv. "Och Koranen är antingen till din fördel" när den läses och implementeras, "eller till din nackdel" när den inte läses eller implementeras. Sedan berättade profeten ﷺ att alla människor strävar genom att vakna och bege sig hemifrån för att jobba med diverse arbeten. Bland dem finns det de som verkligen lyder Allah och på så vis frigör sig från elden, och dem som gör motsatsen genom att synda och därför förstör sig själv då de träder in i elden.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

