



Efter att Allah skapade paradiset och elden, skickade han Gabriel (frid vare med honom)

Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) berättade att Allahs sändebud ﷺ sa: "Efter att Allah skapade paradiset och elden, skickade han Gabriel (frid vare med honom) till paradiset och sa: 'Titta på det och vad jag har förberett för dess invånare.' Han tittade, kom tillbaka och sa: 'Vid din makt! Ingen kommer att höra talas om det, utan att de träder in i det.' Då beordrade han att det omsluts med svårigheter. Sedan sa han: 'Gå tillbaka och titta på det.' Då sa han: 'Vid din makt! Jag fruktar att ingen kommer att gå in i det.' Han sa: 'Gå och titta på elden och vad jag har förberett för dess invånare.'" Han tittade och såg att dess delar hopade sig över varandra, kom tillbaka och sa: 'Vid din makt! Ingen kommer att höra talas om den för att därefter träda in i den.' Då beordrade han att den omsluts med lustar. Sedan sade han: 'Gå tillbaka och titta på den.' Då sa han: 'Vid din makt! Jag fruktar att ingen kommer att vara kvar utan att de träder in i den.'"

[Godtagbar] [Återberättad av Abu Dawud, at-Tirmidhi och an-Nasa'i]

Profeten ﷺ berättade att efter Allah skapat paradiset och helvetet sa han till Gabriel (frid vare med honom) att gå till paradiset och titta. Han gick, tittade på det och återvände sedan. Gabriel sa då: "Herre, vid din ära! Ingen kommer att höra talas om det och om dess fröjd, ära och njutningar som finns i det förutom att han vill träda in i det och jobba för det syftet." Varpå Allah omringade paradiset med svårigheter, så som att utföra påbud och undvika förbud. Följaktligen måste den som vill träda in i det genomgå dessa svårigheter. När han omringat det med svårigheter sa han åt Gabriel att gå och titta på paradiset igen. Han gick, tittade, återvände och sa: "Herre, vid din makt! Jag fruktar att ingen kommer att träda in i det på grund av svårigheterna och utmaningarna som finns på vägen till det." Efter Allah skapat elden sa han till Gabriel att gå och titta på den. Så han gick och tittade på den. När han återvände sa Gabriel: "Herre, vid din makt! Ingen kommer att höra om det straffet, tortyren och plågan utan att han hatar att träda in i den och följaktligen undviker det som leder till den." Då omringade Allah vägen som leder till elden med lustar och frestelser. Därefter sa Allah till Gabriel att återvända och titta på den. Så Gabriel gick och tittade på den och återvände sedan och sa: "Herre, vid din makt! Jag fruktar och bävar för att ingen kommer att skonas från den, på grund av lustarna och frestelserna omkring den."

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

